

9. Schrikbarende geruchten

“Maar de geruchten van het Oosten en van het Noorden zullen hem verschrikken; daarom zal hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen.”

Daniël 11:44

VERSCHRIKT

“Toen veranderde zich de glans des konings, en zijn gedachten verschrikten hem; en de banden zijner lendenen werden los, en zijn knieën stieten tegen elkander aan. ... Toen verschrikte de koning Belsazar zeer, en zijn glans werd aan hem veranderd, en zijn geweldigen werden verbaasd.”

Daniel 5:6,9

Strong's concordantie definieert dit woord in de eerste plaats met *innerlijk sidderen* of *plotseling opschrikken, in beroering brengen, verstoort zijn* of *vrezen*.

De koning van het Noorden in Daniël 11:44 wordt met een boodschap geconfronteerd die bij hem een zelfde reactie uitlokt als bij Belsazar, toen het geheimzinnige schrift aan de wand verscheen.

WEDERKOMST CHRISTUS

“In het oosten verschijnt een kleine zwarte wolk, ongeveer half zo groot als eens mans hand. Het is de wolk, die de Heiland omringt en die vanuit de verte in duisternis schijnt gehuld. Gods volk weet dat dit het teken is van de Zoon des mensen.”

De Grote Strijd, blz. 590

VIJANDEN VAN GODS VOLK

“Het woord, dat tot Jeremia geschied is over het ganse volk van Juda, in het vierde jaar van Jojakim, zoon van Josia, koning van Juda (dit was het eerste jaar van Nebukadnezar, koning van Babel); Hetwelk de profeet Jeremia gesproken heeft tot het ganse volk van Juda, en tot al de inwoners van Jeruzalem, zeggende: ... Ziet, Ik zal zenden, en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de HEERE; en tot Nebukadnezar, den koning van Babel, Mijn knecht; en zal ze brengen over dit land, en over de inwoners van hetzelfde, en over al deze volken rondom; en Ik zal ze verbannen, en zal ze stellen tot een ontzetting, en tot een aanfluiting, en tot eeuwige woestheden.”

Jeremia 25; 1-2,9.

ORDEELSBODSCHAP

*“Hij, die Zijn gemeente voorgaat en het lot van de naties stuurt, leidt ook het laatste grote werk dat in deze wereld moet geschieden. Zijn engelen geeft Hij de opdracht, **Zijn oordelen uit te voeren**. Predikers, ontwaakt! Grijp de ernst van de situatie aan! Het werk van het oordeel begint bij het heiligdom. “En ziet, zes mannen kwamen van den weg der Hoge poort, die gekeerd is naar het **noorden**, en elkeen met zijn verpletterend wapen in zijn hand; en een man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijversinktkoker was aan zijn lenden; en zij kwamen in, en stonden bij het koperen altaar.” (zie Ezechiël 9:2-10). De opdracht luidt: “Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe; maar genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint bij Mijn heiligdom. En zij begonnen bij de oude mannen, die voor het huis waren.” God zegt: “Ik zal hun weg op hun hoofd geven!”*

Testimonies to Ministers, blz. 431-432

De begrippen Noord en Oost staan niet alleen voor oordeelsboodschappen en voor de wederkomst van Christus, maar ze representeren ook Christus zelf.

CYRUS IS CHRISTUS

“Wie heeft van den opgang dien rechtvaardige verwekt? heeft hem geroepen op zijn voet? (King James Versie: **de rechtvaardige uit het oosten**). De heidenen voor zijn aangezicht gegeven, en gemaakt, dat hij [over] koningen heerste? heeft ze zijn zwaard gegeven als stof, zijn boog als een voortgedreven stoppel? ... “Ik verwek [een] van het **noorden**, en hij zal opkomen **van den opgang der zon**; hij zal Mijn naam aanroepen; en hij zal komen [over] de overheden als [over] leem, en gelijk een pottenbakker het slijk treedt. Wie heeft [wat] verkondigd van den beginne aan, dat wij het weten mogen, of van te voren, dat wij zeggen mogen: Hij is rechtvaardig; maar er is niemand, die het verkondigt, ook niemand, die [wat] horen doet, ook niemand, die ulieder woorden hoort. [Ik], de Eerste [zeg] tot Sion: Zie, zie [ze] [daar]! en tot Jeruzalem; Ik zal een blijden boodschapper geven. (King James Versie: **good tidings = blijde boodschap**).”

Jesaja 41: 2, 25-27

VERZEGELING

“En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke [macht] gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.”

Openbaring 7:2-3.

“Toen zag ik **de derde engel**. Mijn begeleidende engel sprak: “Zijn werk is vreselijk. Zijn zending is schrikwekkend. Hij is de engel die de tarwe van het onkruid moet scheiden en de tarwe voor de hemelse schuur moet **verzegelen** of samenbinden. Deze dingen moeten al onze gedachten boeien en onze onverdeelde aandacht prikkelen.”

Eerste geschriften, blz. 135-136 (112)

Wanneer de boodschap van de derde engel aan de wereld is gebracht, komt er ook een eind aan Gods barmhartigheid tegenover de schuldige mensen. ...

De ongelovigen worden niet meer in toom gehouden, Satan heeft nu allen die in hun onboetvaardigheid hebben volhard volledig in zijn macht. Er is een eind gekomen aan Gods geduld. De wereld heeft Gods genade verworpen, zijn liefde niet aangenomen en zijn wet overtreden. ...

Zij die Gods wet onderhouden, zijn er vaak van beschuldigd dat ze de oordelen over de wereld brengen. Ze zullen weer worden beschouwd als de oorzaak van de verschrikkelijke natuurrampen, de strijd en de slachting onder de mensen die veel ellende over de wereld brengen. **De kracht waarmee de laatste waarschuwingsboodschap wordt verkondigd, zal de gramschap van de ongelovigen uitlokken. Ze zullen in woede ontbranden tegen allen die de boodschap hebben aangenomen en Satan zal die geest van haat en vervolging nog aanwakkeren.**

De Grote Strijd, blz. 567-569 (527-529)

“Wanneer dit grootse werk in de veldslag plaats zal vinden, **kort voor de laatste strijd**, zullen velen in de gevangenis geworpen worden. Velen zullen vluchten voor **hun leven**. Zij komen uit grote en kleine steden en velen zullen door de waarheid te verdedigen, voor Christus' zaak **martelaren zijn**.”

Maranatha, blz. 199

“**De gehele wereld** zal vijandig staan tegenover Zevende-dags Adventisten, omdat ze weigeren het pausdom de eer te geven door de zondag te eerbiedigen, de instelling van deze antichristelijke macht.

Het is het doel van Satan, ze **volledig van de aardbodem uit te roeien**, zodat zijn heerschappij niet betwijfeld kan worden.”

Review and Herald, 22 augustus 1893

De levendigste voorstelling

“In de tijd van benauwdheid en angst die vóór ons ligt, moeten we een geloof hebben dat bestand is tegen vermoeidheid, uitstel en honger - een geloof dat niet zal bezwijken, ook al wordt het nog zo zwaar op de proef gesteld. In de genadetijd die God ons schenkt, moeten wij ons op die tijd voorbereiden. ...

“De tijd van benauwdheid, zoals er niet geweest is” zal binnenkort aanbreken. Dan zal ons geestelijk leven een peil moeten hebben bereikt dat we nu nog niet hebben. Velen zijn trouwens te onverschillig om zoiets mee te maken. Vaak schijnt „de benauwdheid” groter dan ze achteraf blijkt te zijn. **Deze regel gaat echter niet op voor de crisis die voor de deur staat. Zelfs de beste beschrijving kan geen volledig beeld geven van de ernst van de beproeving.**”

De Grote Strijd, blz. 573- 574 (534-535)

“Ik werd gewezen op de tijd, wanneer de boodschap van de derde engel eindigde. **De kracht van God rustte op Zijn volk**; zij hadden hun werk volbracht, en waren bereid voor het zware uur dat voor hen lag. Ze hadden de spade regen of de verkoeling van het aangezicht des Heeren ontvangen, en het levende getuigenis was hersteld. De laatste grote waarschuwing was overal verkondigd en **de bewoners der aarde**, die de boodschap niet wilden aannemen, waren er door **in beroering gebracht en vertoornd.**”

Eerste Geschriften, blz. 334 (264)

Vervolgens beschrijft Daniël 11:45 hoe de koning van het Noorden, Gods gemeente en de bewoners van de aarde tegenover elkaar staan, wanneer de genadetijd ten einde loopt. De koning van het Noorden heeft geprobeerd de boodschap van de luide roep tegen te houden. De “berg des heiligen sieraads”, Gods gemeente, heeft de laatste waarschuwingsboodschap verkondigd. De naties, volken en talen in de wereld, die de ontvangers van deze laatste boodschap waren, worden als “zeeën” omschreven. De koning van het Noorden probeert de verkondiging van deze boodschap te verhinderen, door zich tussen de verkondigers en de ontvangers te plaatsen.