

4. De Tijd van het Einde

“En op den tijd van het einde, zal de koning van het Zuiden tegen hem met hoornen stoten; en de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en met vele schepen; en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en doortrekken.”

Daniël 11:40

DE TIJD VAN HET EINDE: 1798

“De profetieën schetsen de opeenvolging van gebeurtenissen die reiken tot het begin van het oordeel. Dit geldt vooral voor het boek Daniël. Toch moest Daniël op Gods bevel zijn profetieën die betrekking hebben op ‘het laatste der dagen’ verborgen houden en verzegelen ‘tot de tijd van het einde’. Over de tijd van het einde zegt de profeet Daniël: *“velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeederen.*”

“Maar sinds 1798 is het boek Daniël ontzegeld, de kennis over de profetieën vermeederd en hebben velen de plechtige boodschap dat het oordeel nabij is, verkondigd.” (*De Grote Strijd* blz.332-333 (306-307)) {GC 356-357}

"WERVELWIND"

Wervelwind - Strong nr. 8175: Grondwoord; **stormen**; verder huiveren, dat betekent vrezen: verschrikt zijn, bang zijn, als een storm aankomen of stormachtig zijn, **als een wervelwind komen (als een wervelwind wegstormen).**

“TEGEN”

Tegen - Strong nr. 5921: dezelfde betekenis als 5920, maar als voorzetsel gebruikt (in enkelvoud en in meervoud, vaak met een voorvoegsel of voegwoord met een volgend voorzetsel); (verheven) over, erover, boven op, of tegen ...

Strong nr.5920: van 5927 ...

Strong nr.5927: Grondwoord; **opstijgen, verheffen**, intransitief (hoog zijn) of actief (bestijgen); wordt op veel verschillende manieren gebruikt, in oorspronkelijke en overdragende zin, woordelijke en figuurlijk ...

“OVERSTROMEN”

Overstromen - Strong nr. 7857: Grondwoord; uitgieten, uitstromen; als implicatie overstromen, reinigen; als analogie galopperen, veroveren ...

“VOORBIJGAAN”

Voorbijgaan - Strong nr. 5674: Grondwoord; doortrekken; zeer omvangrijk gebruik voor elke manier van overgang (letterlijk of figuurlijk; transitief (overgankelijk), intransitief, intensief of causatief); speciaal bedekken ...”

Strong's Exhaustive Concordance.

- Vers 40 zegt ons, dat de koning van het Noorden ergens na 1798 de koning van het Zuiden op adembenemende manier zal wegvegen, terwijl hij gelijktijdig op zekere wijze (naar een superieure positie) zich zal verheffen.

ATHEÏSME

In de loop van de wereldgeschiedenis, op en neer, zoals het in Daniël 11 wordt beschreven, vervielen de machten, die door de koning van het Noorden en koning van het Zuiden werden uitgebeeld, en andere

machten ontstonden in hun plaats. Ze overwonnen het voorgaande rijk en namen zo de positie in van de koning van het Noorden c.q. koning van het Zuiden. Ook **na 1798 ging de kroon van de koning van het Zuiden in andere handen over.**

Frankrijk droeg de kroon van de koning van het Zuiden in het jaar 1798. Na de Franse revolutie echter deed de regering van Frankrijk **weer afstand van de ideologie van het atheïsme als basisprincipe van hun regering**, gelijktijdig won de filosofie van het atheïsme ergens anders meer aan invloed.

Vanaf haar broedplaats in Frankrijk breidde het atheïsme zich over Europa en tenslotte **over de gehele wereld uit**. Hoewel de intellectuele invloed van het atheïsme steeds meer toenam, had het toch geen “stem” meer, want een stem in profetische zin te hebben, heeft een voorhanden zijn van een wetgevende regering nodig.

“Het “spreken” van een land is de werking van zijn wetgevende en rechterlijke macht.”

De Grote Strijd blz. 411 (379)

ATHEÏSME ALS GRONDBEGINSEL VAN REGERING

- Franse Revolutie 1789 - 1799
- Oktober Revolutie 1917 - Rusland en later Sovjet-Unie

“WAGENEN EN RUITEREN”

“Adonia nu, de zoon van Haggith, verhief zich, zeggende: Ik zal koning zijn; en hij bereidde zich wagenen en ruiteren, en vijftig mannen, lopende voor zijn aangezicht. (1 Koningen 1:5)

“En Benhadad, de koning van Syrië, vergaderde al zijn macht; en twee en dertig koningen waren met hem, en paarden en wagenen; en hij toog op, en belegerde Samaria en krijgde tegen haar.” (1 Kon. 20:1)

“SCHEPEN”

“Schepen” symboliseren in de Bijbelse profetie economische kracht:

*“Die met **schepen** ter zee afvaren, **handel** doende op grote wateren.” (Psalm 107:23)*

*“want in een ure is zo **grote rijkdom** verwoest. En alle **stuurlieden**, en al het volk op de **schepen**, en **bootsgezellen**, en allen, die ter zee **handelen**, stonden van verre; En riepen, ziende den rook van haar brand, [en] zeggende: Wat [stad] was deze grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, **die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn**; want zij is in een ure verwoest geworden.” (Openbaring 18:17-19.)*

CLOVIS VS. VERENIGDE STATEN

- Uiteenvallen van het Romeinse rijk
- Het begin van de Pauselijke macht
 - De Franse koning Clovis verwijderde de drie horens zodat de kleine hoorn kon opkomen
- Uiteenvallen van de Sovjet-Unie
- Het begin van de Pauselijke macht
 - Door de alliantie die de Paus aan ging met de VS.

PROFETIE VERVULD

“Historische gebeurtenissen, die de directe vervulling van de profetie laten zien, worden de mensen voor de ogen gehouden, en ze kunnen dan erkennen dat de profetieën een precieze weergave van de gebeurtenissen uitbeelden, die tot aan het einde van de aardse geschiedenis leiden. De gebeurtenissen die in verbinding staan met het werk van de mens der zonde, zijn de laatste gebeurtenissen die ons duidelijk geopenbaard zijn over de wereldgeschiedenis.”

Selected Messages, boek 2, blz.102

SECULIERE PERS

Atheïsme vs. Rome

“Van alle gebeurtenissen die het Sovjetblok in 1989 geschokt hebben, is geen met een groter geschiedkundige draagwijdte - of onverklaarbaarder - dan de hoffelijke ontmoeting, die deze week in het Vaticaan plaatsvond. Daar, in de ruime zalen van de bibliotheek van het apostolische paleis uit de 16^e eeuw, zal de tsaar van het wereld atheïsme, Michael Gorbatschov; de plaatsvervanger van Christus, Johannes Paulus II, ontmoeten.

Het moment zal geladen zijn met spanning, niet alleen omdat Johannes Paulus II ertoe bijgedragen heeft, het hartstochtelijke verlangen naar vrijheid in zijn Poolse geboorteland te ontsteken, dat als een bosbrand door Europa raasde. Bovendien symboliseert deze ontmoeting van beide mannen het einde van de dramatische geestelijke oorlog van de 20^e eeuw, een conflict waarin de schijnbaar onbedwingbare macht van het communisme op de onbewegelijke rots van het christendom te pletter sloeg.”

Time, 4 december 1989.

“Gorbatschovs buiging voor het Romeinse Legioen.”

Titel van de U.S. News & World Report.

“Toen de keizer van het heilige Romeinse rijk, Heinrich IV, besloot om bij paus Gregorius VII, in het jaar 1077 om vergeving te vragen, stond hij drie dagen lang blootsvoets in de sneeuw voor de pauselijke residentie in Canossa, Italië. Gorbatschovs concordat met de kerk was in vergelijking hiermee niet minder significant.”

Time, 11 december 1989.

“Het bezoek op vrijdag tussen de president van de Sovjet-Unie en paus Johannes Paulus II, is de jongste revolutionaire ontwikkeling in de communistische wereld; door de paus in het leven geroepen en door Gorbatschov laten gebeuren“

U.S.A. Today, Hoofdartikel, 1989.

“Door persoonlijke ontmoetingen met de staats- en regeringshoofden, besprekingen achter gesloten deuren met dissidenten en volhardende propaganda voor zijn kruistocht tegen de tirannie, heeft hij (**Johannes Paulus II**) ertoe bijgedragen, dat de grootste politieke ommekeer sinds de Russische revolutie plaats kon vinden.”

Life, december 1989.

“In het jaar 1935 werd aan Josef Stalin, de onbetwiste heerser van de Sovjet-Unie, ongevraagd een raad gegeven. Doe een verzoeningsgebaar naar het Vaticaan, werd hem aangeraden. De katholieken in zijn land zouden, als zij te ver **gestoten** worden, contrarevolutionair worden. Stalin’s grote snorbaard vergrootte nog zijn grijzen: “De paus? Hoeveel divisies heeft hij dan?” Het antwoord toentertijd luidde: Geen. Het antwoord tegenwoordig luidt: Hij heeft geen nodig. De structuren van het communisme verbrokkelen bij het aanraken.”

Life, december 1989.

“Overstromen”

“De **golf** van vrijheid die over Oost-Europa **stroomde** is een zoete zegen voor paus Johannes Paulus II.”

Life, december 1989.

Wagenen en ruiters

“In 1981 kreeg het communistische blok een verdere klap. De nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan begon zijn belofte om te zetten, de Sovjet-Unie de strijd aan te zeggen, in plaats van ze tot verzoening te stemmen. Gedurende de daarop volgende jaren versterkte hij de opbouw van **militairen** en kondigde hij een strategisch verdediging initiatief (SDI) aan, die uit een in de ruimte gebaseerd systeem tot bescherming tegen raketaanvallen moest bestaan. Hij ondersteunde de anticommunistische rebellen in Nicaragua, Angola, Cambodja en Afghanistan. Met Amerikaanse troepen bevrijdde hij het eiland Grenada van communistische boeven.

Het zelfvertrouwen van de Sovjets had een pijnlijke **stoot opgelopen** ... De West-Europeanen oefenden ook druk uit op de Sovjets. De NATO verkreeg door hun modernisering van hun militairen een voorsprong. De Duitsers versmadden de Sovjetse “Vredegezangen” en kozen een regering die voor de opstelling van middenafstandraketten besloot ... De militaire druk van de Amerikanen en hun bondgenoten hadden de Sovjets tot terugwijken genoodzaakt.”

Reader’s Digest, Maart 1990.

Met vele schepen

“Gorbatschov begreep ook dat de politieke **en economische** overleving van de welwillendheid van de Sovjetse bevolking afhing. Waaronder de christenen altijd al getalsmatig boven het communisme uitsteeg. Gorbatschov had bovendien de coöperatie nodig van het westen, concludeerde Pater Mark, een hervorming georiënteerde orthodoxe priester in Moskou, die het hervormprogramma binnen de USSR als “resultaat van buitenpolitieke dwang” aanzag”

Time, 4 December 1989.

De wervelstorm begint

“In Polen werd de vrijheidsbeweging bijna 30 jaren geleden geboren, toen de bisschop van Krakau om toestemming verzocht om een nieuwe kerk te bouwen. Toen de communistische autoriteiten de aanvraag weigerden, liet de bisschop een zeer groot kruis oprichten en vierde de mis onder de vrije hemel. De communisten trokken het omver. De kerkleden stelden steeds weer een nieuw kruis op, tot de communisten het tenslotte opgaven.”

Jubilee, April 1990.

Wie was deze bisschop van Krakau? **Niemand anders dan Paus Johannes Paulus II.**