

3. De koning van het Zuiden en het Noorden

WERELDWIJD VS LOKAAL / LETTERLIJK VS FIGUURLIJK

- Het is een Bijbels principe om binnen de profetieën het volk Israël en haar omstandigheden te gebruiken om Gods gemeente en wereldwijde omstandigheden in de eindtijd te voorspellen. Letterlijke informatie krijgt zo een figuurlijke betekenis.

Alle profeten passen dit principe toe, **dat wereldwijde gebeurtenissen door lokale gebeurtenissen gesymboliseerd worden**. Hier volgt een voorbeeld daarvan:

“De profetie van Christus over de oordelen die Jeruzalem zouden treffen, zal nog op een andere manier worden vervuld. Deze verschrikkelijke verwoesting is daar slechts een zwakke afschaduwing van. Het lot van de uitverkoren stad kondigt de ondergang aan van een wereld die Gods barmhartigheid heeft verworpen en zijn wet met voeten heeft getreden.” {GC

De Grote Strijd blz. 33

“Christus zag in Jeruzalem een beeld van de wereld ...die met grote spoed het vergeldend oordeel van God tegemoet gaat.” “De profetie van Christus over de oordelen die Jeruzalem zouden treffen, zal nog op een andere manier worden vervuld. ... in het lot van deze wereld.”

Profeten en Koningen blz. 237

- **Wat voor Israel gold, geldt nu voor Gods gemeente**

“Dit uitgangspunt is **absoluut fundamenteel** voor het begrijpen van de **profetieën in Daniël en Openbaring** - het is het **ten grondslag liggende principe van de boodschap van God voor de eindtijd**. De Heer gaf Paulus de bijzondere opdracht uit te leggen op welke manier de gemeente “het Israël van God” zou worden beoordeeld, en dat de beloften voor het letterlijke Israël zich in de ervaringen van de gemeente zouden vervullen: “Dat wil zeggen: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der belofte worden voor het zaad gerekend” (Romeinen 9:8). “En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de belofte erfgenamen” (Galaten 3:29). ... “Wij worden tot Israël gerekend ... Alle beloften van zegeningen gelden voor diegene die gehoorzaam zijn.”

The Ministry of Healing, 405

“Mij werd getoond, dat diegene die God willen gehoorzamen ... Gods uitverkoren volk zijn, **Zijn moderne Israël**.”

Testimonies, band 2, 109

DE KONING VAN HET ZUIDEN

- Openbaring 11:8 beschrijft Frankrijk in 1798 als het “*geestelijke Egypte*”. Het gemeenschappelijke karakter van Egypte en Frankrijk is dat beide in de Bijbel terug te vinden zijn als naties die het bestaan van God officieel ontkennen. Daardoor is het ‘*geestelijke Egypte*’ de atheïstische macht.

“**Zuiden** - (Strong nr.5045): Uit een onbekende bron met de betekenis van “uitgedroogd, geroosterd” worden; **het Zuiden** (door zijn droogheid, dorheid); speciaal de omgeving van Negev of **ten zuiden van Juda**, soms **Egypte** (omdat dit ten zuiden ligt van Palestina): **zuidelijk** (land, richting, zijde, rand, zuidwaarts, naar het zuiden).”

Strong's Exhaustive Concordance of the Bible.

Openbaring 11:8 identificeert **Frankrijk** Bijbels als “*de grote stad*”, die “in geestelijke zin Sodom en **Egypte** betekent.”

„De grote stad" waar de getuigen worden gedood en waar hun lijken liggen, is „het geestelijke Egypte". Van alle landen die in de Bijbel worden genoemd, is Egypte het verst gegaan in godsontkenning en wetsverachting. Geen enkele koning heeft zich openlijker en brutaler verzet tegen het gezag van de hemel dan Farao.

Toen Mozes hem in opdracht van God het bericht overbracht, antwoordde Farao aanmatigend: „*Wie is de Here, naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Here niet, en ik zal Israël ook niet laten gaan*" (Exodus 5:2). Dit is atheïsme en het land dat door Egypte wordt voorgesteld, zou de eisen van de levende God ook verwerpen. Het zou blijken geven van hetzelfde ongeloof en dezelfde uitdagende houding aannemen. „De grote stad" wordt in geestelijk opzicht ook vergeleken met Sodom. De verdorvenheid en wetsverachting van Sodom bleken vooral uit de bandeloosheid van de Sodomieten. Deze zonde zou ook het voornaamste kenmerk zijn van het land dat zou beantwoorden aan de termen van deze profetie.

Volgens de voorzegging van de profeet zou er kort vóór 1798 een macht van satanische oorsprong en karakter opkomen om de Bijbel te bestrijden. Het land waar het getuigenis van de twee getuigen van God zou worden onderdrukt, zou worden gekenmerkt door het atheïsme van Farao en de bandeloosheid van Sodom. Deze profetie is op een buitengewoon nauwkeurige en treffende manier in vervulling gegaan in de geschiedenis van Frankrijk.

Tijdens de Revolutie, in 1793, „hoorde de wereld voor het eerst een groep mannen die in een beschaafd land geboren en opgevoed waren, en één van de beste Europese staten leidden, gezamenlijk hun stem verheffen om de plechtigste waarheid die een mens kan kennen te loochenen en unaniem het geloof en de aanbidding van God te verwerpen" (Sir Walter Scott, *Life of Napoleon*, vol. I, ch. 17).

Frankrijk is het enige land ter wereld dat zich als staat openlijk heeft verzet tegen de Schepper van het heelal en dit feit in een bewaard gebleven oorkonde heeft laten optekenen."

De Grote Strijd blz. 255-256 (235-236)

DE KONING VAN HET NOORDEN

“Stoten - (Strong nr.5055): Met de horens stoten; figuurlijk oorlog voeren tegen, voortduwen (tegen).” Strong’s Concordance

OORLOG VOEREN

“Ik zag, dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet, en tegen het noorden, en tegen het zuiden, en geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan, en er was niemand, die uit zijn hand verlost; maar hij deed naar zijn welgevallen, en hij maakte zich groot.”

Daniël 8:4.

DE KONING VAN BABEL

“Ziet, Ik zal zenden, en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de HEERE; en tot Nebukadnezar, den koning van Babel, Mijn knecht; en zal ze brengen over dit land, en over de inwoners van hetzelfde, en over al deze volken rondom; en Ik zal ze verbannen, en zal ze stellen tot een ontzetting, en tot een aanfluiting, en tot eeuwige woestheden.”

Jeremia 25:9

NEBUCADNEZZAR KONING VAN HET NOORDEN

“Want alzo zegt de Heere Heere: Ziet, Ik zal Nebukadnezar, den koning van Babel, den koning der koningen, van het noorden, tegen Tyrus brengen, met paarden en met wagenen, en met ruiters, en [krijgs] vergaderingen, en veel volks.”

BABYLON IS ROME

“In Openbaring 17 lezen wij dat **de vrouw (Babylon)** gehuld was „in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarden, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: **het grote Babylon, moeder van de hoeren.**” De profeet zegt: „En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.” **Babylon wordt ook nog genoemd „de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.”** Rome is de macht die zovele eeuwen achtereen een despotische heerschappij heeft gevoerd over de koningen van de christelijke wereld.”

De Grote Strijd blz. 357 (329)

HERHALING EN VERDIEPING

- Het is een Bijbels principe, dat voorstellingen uit verschillende gezichtshoeken herhaald en zo steeds meer aangevuld worden. Dit principe bevindt zich ook in Daniël 2, 7, 8 en 11 in de voorstelling van de wereldrijken. Omdat in Daniël 2, 7 en 8 het **pauselijke Rome als laatste rijk** wordt voorgesteld, moet ook de koning van het Noorden in Daniël 11 het pauselijke Rome zijn.
- Om tot een wereldmacht te komen heeft **Rome** altijd **drie overwinningen** nodig:

a. Heidens Rome (Daniel 8:4)

- 1 - Zuiden
- 2 - Oosten
- 3 - Het Sieraadland

b. Pauselijk Rome (Daniel 7:8)

- 1 - Herulen
- 2 - Vandalen
- 3 - Oostgoten

c. Modern Rome (Daniel 11:40-43)

- 1 - Koning van het Zuiden
- 2 - Het Sieraadland
- 3 - Egypte

ROME HEROVERT HAAR MACHT

“Men moet bovendien bedenken dat **Rome er zich op beroemt dat ze nooit verandert.** De beginselen van Gregorius VII en Innocentius III zijn nog altijd de principes van de rooms-katholieke kerk. **Als ze machtig genoeg was,** zou ze die beginselen met even grote kracht als in vroegere eeuwen weer toepassen. De protestanten weten gewoon niet wat ze doen wanneer ze willen ingaan op de hulp van Rome om de zondagsviering verplicht te stellen. Terwijl ze volop bezig zijn aan de verwezenlijking van hun doel, **probeert Rome haar macht te herstellen en haar verloren heerschappij te heroveren.** Wanneer in de Verenigde Staten het beginsel eenmaal is ingevoerd dat de Kerk de macht van de Staat mag gebruiken, en godsdienstige inzettingen door burgerlijke wetten verplicht worden gesteld, **kortom, wanneer het gezag van Kerk en Staat het geweten zal domineren, is de overwinning van Rome in Amerika verzekerd!** ”

De Grote Strijd blz. 535 (497)