

2. Niets nieuws onder de zon

DE VERSTANDIGEN ZULLEN HET VERSTAAN

“Terwijl het eind van de wereldgeschiedenis steeds naderbij komt, eisen de door Daniël opgeschreven profetieën, onze bijzondere aandacht, want ze hebben betrekking op de tijd waarin wij leven. Hiermee moet het onderwijs uit het laatste boek van het Nieuwe Testament verbonden worden. Satan laat velen geloven dat de profetische delen van de geschriften Daniël en de ziener Johannes niet begrepen kunnen worden. Maar wij hebben een duidelijke belofte, dat een bijzondere zegen de studie van deze profetieën zal begeleiden. **“De verstandigen zullen het verstaan.”** Daniël 12:10.

Deze uitspraak heeft betrekking op de visioenen van Daniël, die in de laatste dagen ontzegeld moeten worden. En met betrekking tot de Openbaring, die Christus Zijn dienstknecht Johannes als richtsnoer voor Gods volk in alle eeuwen gaf, luidt de belofte: **“Zalig hij, die leest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat!”** Openbaring 1:3”

Profeten en koningen, blz. 335-336

- Indien wij deze profetieën willen begrijpen, dan is het raadzaam en zeer belangrijk, om ons de kennis over deze heilsgeschiedenis eigen te maken.

GROTE EN ERNSTIGE GEBEURTENISSEN

“Alles wat God in de profetische geschiedenis, bestemd voor het verleden, voorspeld heeft, heeft zich vervuld. En dat wat nog moet komen zal zich op de juiste tijd vervullen. Daniël, de profeet van God, staat in zijn lot Johannes staat in zijn lot. In de Openbaring heeft de Leeuw van de stam Juda voor de studenten der profetie het boek Daniël geopend en daarmee staat Daniël in zijn lot. Hij geeft zijn getuigenis over dat, wat de Heere hem in gezichten betreffende **de grote en ernstige gebeurtenissen** geopenbaard heeft, **die wij moeten kennen**, omdat wij op de drempel van de vervulling ervan staan.”

Selected Messages, boek 2, 109

DE GESCHIEDENIS ZAL ZICH HERHALEN

“Wij staan op de drempel van grote en ernstige gebeurtenissen. Vele van de profetieën staan op het punt zich in snel tempo te vervullen. Ieder machtselement zal spoedig ingezet worden. **De geschiedenis zal zich herhalen**; oude conflicten zullen opnieuw tot leven komen, en van alle kanten zal Gods volk door gevaren worden omgeven. Spanning neemt bezit van de mensheid. Alles op deze aarde wordt hiermee doordrongen ...

Bestudeer de Openbaring in verbinding met Daniël, **want de geschiedenis zal zich herhalen ...**

Terwijl wij het einde van de wereldgeschiedenis naderen, eisen de profetieën, die op de eindtijd betrekking hebben, onze bijzondere studie. Het laatste boek van het Nieuwe Testament staat vol met waarheden die wij moeten begrijpen. Satan heeft het verstand van velen verblind, zodat ze verblijd zijn over ieder excuus, om de Openbaring vooral niet te bestuderen.”

Testimonies to Ministers, 116-117

- Op de “drempel” van de grootste en ernstigste gebeurtenissen te staan betekent, dat ze nog **voor ons liggen**. Wij worden opgeroepen deze **gebeurtenissen te kennen**. Om ze te kunnen herkennen, worden wij op de geschiedenis van Gods volk gewezen.

DE GESCHIEDENIS VAN HET OUDE TESTAMENT

“De Bijbel heeft haar schatten voor de laatste generatie bijeengebracht en samengebonden. **Alle grote gebeurtenissen en ernstige voorvallen in de geschiedenis van het Oude Testament hebben zich reeds en zullen zich nogmaals herhalen in de gemeente van de laatste dagen....**

Hierin (de profeten; OT) worden de opgehoopte waarheden ons met kracht bekendgemaakt, zodat wij van hun onderwijs profiteren.”

Selected Messages, Boek 3, 339

Door studie te maken van de geschiedenis van Gods volk verleent de Heilige Geest ons de noodzakelijke kennis en het beoordelingsvermogen, om de ernstige gebeurtenissen, die voor ons liggen, te herkennen.

MITS WE ONZE GESCHIEDENIS KENNEN

“In het nalopen van onze geschiedenis, en het nagaan van iedere stap voorwaarts tot waar wij nu staan, kan ik alleen maar zeggen: “Geprezen zij de Heer”. Als ik zie, wat God bewerkt heeft, dan ben ik met verbazing vervuld, en met vertrouwen in Christus als onze Leider. **Wij hebben niets te vrezen voor de toekomst, tenzij wij de weg vergeten, die de Heer ons geleid heeft.**”

Testimonies to Ministers, 31

KATALYSATOR VAN DE PROFETIE

“In 1840 ging er nog een opmerkelijke profetie in vervulling, die voor een wereldwijde interesse zorgde. Twee jaren daarvoor, had Josiah Litch, één van de leidende predikers in de verkondiging van de wederkomst van Christus, een uitleg gepubliceerd van Openbaring 9, waarin de val van het Ottomaanse rijk werd voorspeld. Volgens zijn berekening zou deze macht “in de loop van de maand augustus 1840” ten val worden gebracht. Maar een paar dagen ervoor schreef hij:

“Als wij ervan uitgaan dat de eerste periode van 150 jaren precies is uitgekomen vóór Deacozes met toestemming van de Turken de troon besteeg en dat de 391 jaren en 15 dagen begonnen aan het einde van de eerste periode, dan moeten deze eindigen op 11 augustus 1840. **Op die dag zal de Ottomaanse macht in Constantinopel ten val komen.** Ik geloof dat dit inderdaad het geval zal blijken te zijn.”

Op het aangeduide tijdstip aanvaardde Turkije door bemiddeling van zijn ambassadeurs de bescherming van de Europese mogendheden en kwam het onder controle van christelijke landen. De voorspelling was nauwkeurig uitgekomen. Toen dit bekend werd, kwamen zeer veel mensen tot de overtuiging dat de beginselen die Miller en zijn medewerkers volgden bij de uitleg van de profetieën juist waren. Dit was een zeer grote steun voor de Adventbeweging. Hoog opgeleide en invloedrijke mannen sloten zich bij Miller aan en predikten en verkondigden zijn opvattingen, en vanaf 1840-1844 breidde het werk zich zeer snel uit.”

De Grote Strijd, blz. 313-314 (289)

De vervulling van de voorspelling Josiah Litch:

- bracht een grote steun en opwekking in de beweging
- bevestigde het jaar-dag principe van William Miller

Daniel 11-40-45 heeft dezelfde potentie als de voorspelling van Josiah Litch

God wil dat zijn volk deze waarheid van te voren erkent en verkondigt voordat het geschiedenis is

“Zij die zich onder Gods heerschappij stellen, om door Hem geleid te worden, zullen **de gestadige voortgang van de gebeurtenissen** waarvan de vervulling door God voorzien is, verstaan.”

Testimonies, Band 7, blz. 14

- Geheel anders als de steun, die de boodschap van Litch's voorspelling van de val van het Ottomaanse rijk, bewerkte, bracht het, bij de val van de Sovjet Unie, nauwelijks meer als een verzuchting teweeg bij Gods volk. De ervaring van de pioniersbeweging moet zich in onze dagen herhalen, maar als gemeente Laodicea slapen wij verder. Het wordt de hoogste tijd dat wij eindelijk wakker worden!

VREDE VREDE EN GEEN GEVAAR

“De tijd waarin wij nu leven, is vol van belangrijke gebeurtenissen en vol gevaar. De tekenen om ons heen van het naderende einde stapelen zich op en er zullen **gebeurtenissen plaatsvinden**, die veel vreselijker zijn dan alles wat de wereld ooit gezien heeft. **“Als ze zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar! Dan zal een haastig verderf hun overkomen.”** (1 Tess.5:3) Maar aan diegene die het licht van de waarheid bezitten, is geschreven: **“Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn.”** (1 Tess.5:4-6). **“En dit [zeg ik te meer], dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij [eerst] geloofd hebben. De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts.”** (Romeinen 13:11-12). **“Zo waakt dan want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, [des avonds] laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den morgenstond; Opdat hij niet onvoorzien kome, en u slapende vinde.”**(Markus 13:35-36)

Review and Herald, 22 November 1892

HERHALING IN DANIEL 11

“Wij hebben geen tijd te verliezen. Moeilijke tijden staan ons te wachten. De wereld wordt verontrust door de geest van oorlog. Spoedig zullen de tonelen van de benauwdheid, waarover in de profetie gesproken wordt, plaatsvinden. **De profetie in het elfde hoofdstuk van Daniël is bijna volledig in vervulling gegaan. Een groot deel van de geschiedenis, dat reeds heeft plaatsgevonden in vervulling van deze profetie, zal zich herhalen.** In vers 30 wordt van een macht gesproken die door smart bevangen wordt **“en hij zal wederkeren, en gram worden tegen het heilig verbond, en hij zal het doen; want wederkerende zal hij acht geven op de verlaters des heiligen verbonds.”**

[Daniël 11:30-36 geciteerd]

Tonelen, gelijk omschreven in deze woorden, zullen opnieuw plaatsvinden. Wij zien bewijzen, dat satan in rap tempo de controle overneemt van het denken van de mens, welke niet de vreze des Heeren voor ogen hebben. **Laat iedereen de profetieën van dit boek lezen en begrijpen,** want wij begeven ons kort voor **“de tijd der benauwdheid”**, waarvan gesproken wordt:

[Daniël 12:1-4 geciteerd]

Manuscript Releases, Band 13, 394

=====

DANIËL 11:30

“Want er zullen schepen van Chittim tegen hem komen, daarom zal hij met smart bevangen worden, en hij zal wederkeren, en gram worden tegen het heilig verbond, en hij zal het doen; want wederkerende zal hij acht geven op de verlaters des heiligen verbonds.”

- Barbaren doen invallen als voorafschaduwing van de ondergang van Rome
- Alhoewel Chittim in vroegere tijden betrekking had op Cypres en zijn inwoners; sloot het later de kustlanden van de Middellandse zee. Weer later kreeg de naam een nog wijdere toepassing.
- De Vandalen (Genserik) overheerste de zeeën; “daarom zal hij met smart bevangen worden” = Rome
- Heidens Rome moest toezien dat zijn provincies vernietigd werden en zelfs de eeuwige stad Rome geplunderd werd.
- “tegen het heilig verbond”; tegen de oprechte christengemeenschap, daarbij zal het (2de) pauselijke Rome “gram worden” en hij zal de gruwelen “doen” zoals nooit te voren; Middeleeuwen!
- De ontaarde wereld betrad de kerk (Christengemeenschap) op een sluwe manier, waarmee het

- grootste gedeelte het heilig verbond verzwakte, dit waren “de verlaters des heiligen verbonds”.
- De metamorfose van de Roomse macht ontpopte zich in het pauselijke Rome, De Barbaren namen de pauselijke godsdienst aan en zelfs de keizer werd 'naam-christen', met als doel Kerk en staat te verbinden
- Hier waren de “verlaters des heiligen verbonds” maar wat blij mee, want de vervolgingen stopten en de (bedrieglijke) rust keerde weer terug in de christelijke gemeenschap.

DANIËL 11:31

“En er zullen armen uit hem ontstaan, en zij zullen het heiligdom ontheiligen, en de sterkte, en zij zullen het gedurige offer wegnemen, en een verwoestenden gruwel stellen.”

- **MIJLPAAL: zie link met Daniel 12:11 (1290 jaren: 508nC tot 1798nC)**
- “armen”: er moesten nog strijdmachten “ontstaan uit” deze geslepen pauselijke Roomse machthebber
 - zie **Kronieken 32:7,8** voor betekenis van “armen”
- Er moesten door vleierijen machthebbers gewonnen worden om de doelstellingen van het pauselijke Rome te verwezenlijken.
- Met de kroonsbestijging van Clovis in 496nC (Frankrijk), die de eerste christenvorst werd na Constantijn, begonnen de pausen steun te krijgen van wereldse vorsten en het politieke leven in West-Europa gaan beheersen.

“heiligdom”

- Het heidens “heiligdom” moest nog “ontheilgd” worden en weggenomen; de Pantheon Tempel in Rome (=“gedurige”). En tevens de “sterkte” = de stad Rome.

“een verwoestende gruwel”

- in plaats van “het gedurige” kwam een nog gruwelijkere godsdienst opzetten als vervolgende macht; het pausdom.

DANIËL 11:32

“En die goddelooslijk handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen; maar het volk, die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zullen het doen.”

- zij die Gods Woord opgeven voor dekretten van pausen en beslissingen van concilies vallen in gunst van Rome en verder tot afval en corruptie gedreven
- dit Rome werd door Jezus beschreven als de “gruwel der verwoesting” (Matt. 24:15) en is: heidens, pauselijk en modern Rome
- door deze vleierijen zijn miljoenen verloren gegaan en de geestelijke rijkdom tot de laatste steen afgebroken

“die hun God kennen”

- gelukkig is ook hier weer een overblijfsel dat trouw blijft, maar zullen “gegrepen” worden (“doen”).
- Gedurende de middeleeuwen zijn de oprechte Christenen vervolgd, maar hebben Gods lamp brandende gehouden tijdens de lange donkere nacht.
- Eenheid is een bedrieglijke rust voor Gods laatste gemeente.

DANIËL 11:33

“En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen, en zij zullen vallen door het zwaard en door vlam, door gevangenis en door beroving, vele dagen.”

- Zie link met Daniël 7:21
- “leraars”: in de KJV; “they that understand” = de wijzen en verstandigen (Dan. 12:3)
- De Waldenzen, Albigenzen en de Hugenoten hebben gestreden en geleden voor Gods Eeuwig evangelie. De uitdrukking: “door vlam, door gevangenis en door beroving” is erg toepasselijk in vervulling gegaan bij hen.
- De Waldenzen werden uitgeroeid en levend begraven in de bergen Piemont
- “vele dagen”: Als God dat schrijft, dan zijn dat ook vele dagen; in dit geval 1260 jaren

DANIËL 11:34

“Als zij nu zullen vallen, zullen zij met een kleine hulp geholpen worden; doch velen zullen zich door vleierijen tot hen vervoegen.”

- Maar velen gingen mee, vaak door angst voor de brandstapel of dood, in vleierijen van het pausdom en gingen hierdoor eeuwig verloren
- God zond “kleine hulp”; dit vinden we ook terug in Openbaring 12:6, waar de vrouw geholpen wordt door de aarde. Eenzame plaatsen op aarde dienden dikwijls als veilige schuilplaats voor Gods vervolgte kinderen
- Later vonden velen een tehuis op het uitgestrekte grondgebied van Amerika

DANIËL 11:35

“En van de leraars zullen er sommigen vallen, om hen te louteren en te reinigen, en wit te maken, tot den tijd van het einde toe; want het zal nog zijn voor een bestemden tijd.”

- “leraars”; let op! = “verstandigen”
- Tijdens en voor de reformatie zijn “gevallen”; Tyndale, Huss, Jerome, Latimer en velen meer
- “wit gemaakt tot den tijd van het einde toe”: wil zeggen dat zij het kleed van gerechtigheid van Jezus Christus dragen en tevens de vervolgingen moeten dragen tot het einde toe (Openbaring 3:4,5)

DANIËL 11:36

“En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelf verheffen, en groot maken boven allen god, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden.”

- MIJLPAAL: Zie link met Daniël 7:8,20,25.
- “die koning”: de koning van het noorden (zie vs. 29) = de paus nu.
- de paus zal zich verheffen dat hij zich op gelijke voet stelt met Jezus Christus, Gods Zoon, Die God is.
- Hij zegt over zichzelf: “de paus is de plaatsvervanger van de Zoon van God, waardoor hij bij machte is om zonden te vergeven aan zondige mensen waarbij God de navolger is en akkoord gaat volgens zijn eigen zeggen.”
- “gramschap voleind”: de gramschap van het letterlijke Israël die door Mozes over Gods vloek uitgesproken was indien de belofte niet gehouden werd (2520 jaren; “seven times”) - Leviticus 26: 18,21,24 en 28.
- “want het is vastelijk besloten, het zal geschieden”; God zal de vloek beëindigen.
- 1e gramschap: verstrooiing Israël; 723vC tot 1798nC
- 2e gramschap: verstrooiing Juda; 677vC tot 1844nC